



HET KEITJE

15 december 2024

Uitgave van de St.Petrusparochie

[www.st-petrusparochie.nl](http://www.st-petrusparochie.nl)

[www.katholiekzaanstreek.nl](http://www.katholiekzaanstreek.nl)

e-mail: [petrusvis@planet.nl](mailto:petrusvis@planet.nl)

[facebook: St.Petrusparochie](#)

Woensdagmorgen is er om 9.15 uur een eucharistieviering in de ontmoetingsruimte en vervolgens om 10 uur koffiedrinken en in de kerk aan het Noordeinde.

Woensdag 18 december is er ook om 14 uur Kerstbingo in de ontmoetingsruimte

Vrijdag van 10 – 13 uur Warme Ochtend in de Ontmoetingsruimte

We gaan de laatste volle week in en daarna is het Kerstmis.

De komende week zullen op diverse plaatsen in de Zaanstreek basisscholen een kerk bezoeken om daar hun kerstvieringen te houden.

In de Petruskerk zal dat op donderdag de Hoeksteen zijn en op vrijdag Het Koraal uit Saendelft.

Het is al 2 maanden geleden dat de laatste uitvaartdienst gehouden is in onze parochiegemeenschap.

Dat is wel een hele lange periode wanneer je uitgaat van een gemiddelde van 30. Donderdagavond 12 december is Bep de Koning – Boshoven is overleden op de leeftijd van 89 jaar.

Zij woonde lang in Over de Helft aan de Zamenhoffstraat, en in de laatste fase van haar leven in Festina Lente.

Het tijdstip van de uitvaart en begrafenis moet nog bepaald worden.

We delen dit op de website.

We gaan de derde stap zetten op weg in de Advent.  
De foto met symbolische bloemschikking heeft de volgende verklaring.  
Als Bijbeltekst klinkt:  
*Jubel, dochter van Sion! Juich, Israël.  
Verheug u en wees blij met heel uw hart, dochter van Jeruzalem!*

De vreugde wordt gesymboliseerd door de vrolijke kronkelwilgen  
en het licht dat doorbreekt wordt door de roze bloemen weergegeven.



## **Ter overdenking**

Er was een tijd  
dat de mensen in de korte dagen bij het schemerlicht  
en bij het halfopen deksel van de kachel  
niets anders deden dan verlangen:  
een oeroud verlangen naar de lente  
en het lengen van de dagen.

Nu scheppen wij iets van dezelfde sfeer  
met schemerlicht en gekleurde kaarsen.  
Maar ons verlangen is zoveel meer,  
reikt zoveel verder  
dan de lente en het lengen van de dagen.

Wij verlangen  
in de duistere berichten van de laatste dagen  
naar een land en naar een leven  
zonder angst en zonder leugen.  
Laat morgen al het duister opgehelderd zijn,  
de diepste oorzaken ervan bekend,  
de juiste besluiten gevallen  
en oordelen geveld,  
zodat ons land gezond herademt.

Er zit in elke duisternis een eigen dynamiek.  
Onweerstaanbaar groeit de morgen uit de nacht,  
de lente uit de winter.  
Zo heeft God zijn schepping uitgedacht.

Diezelfde rusteloze dynamiek  
zit in de verdwazing van de mensen.  
Onweerstaanbaar groeien bij elke ongerechtigheid  
een onbehagen en een weerstand  
en die rebelse wil  
om eindelijk en voorgoed gerechtigheid te maken.

Wij bidden om advent,  
om Licht dat groter is dan het licht van mensen  
en om Liefde uit den hoge,  
mooier dan de lente.

*Manu Verhulst*



Op de tweede zondag van de Advent was er de aangepaste kerkdienst. In deze tijd horen de verhalen over bijzondere aankondigingen. In Bijbelse verhalen gaat de komst van belangrijke personen nooit 'zomaar'. Daar hoort vaak een bijzonder geboorteverhaal bij. Abraham en Sara waren stokoud voordat Isaack kwam. Bij de profeet Samuël had een IVF behandeling ook goede diensten kunnen bewijzen, maar door Gods genade kwam er nieuw leven. Ook de geboorte van Johannes verliep op bijzondere wijze, want ook Zacharias en Elisabeth waren de leeftijd al gepasseerd. En toen de priester Zacharias in de tempel een ontmoeting had met een engel kon en wilde hij het goede nieuws niet begrijpen. Hij werd met stomheid overvallen en toen na de geboorte er een naam gegeven moest worden zei iedereen dat hij natuurlijk naar zijn vader vernoemd moest worden. Eindelijk een 'stamhouder'. Op een bordje schreeft hij toen: Johannes is zijn Naam. Een mooie naam het betekent: God is genadig. In de Advent klinken ook de woorden die pas 30 jaar later uit de mond van Johannes zullen klinken: over je voorbereiden, een weg effenen. Deze zondag wordt in het Bijbelse verhaal aan Johannes gevraagd wat deze woorden nu betekenen in het dagelijks leven.



We bekeken ook een aantal afbeeldingen die zijn gemaakt door kunstenaars in verschillende tijden en plaatsen over de ontmoeting van de oude Elisabete en de jonge Maria. En bij het horen van haar stem sprong het kind op in haar schoot. Mooi op het middelste schilderij is dat de kunstenaar iets laat zien wat we tegenwoordig een echo noemen. Maar het zijn kinderen die indruk zullen gaan maken wat ze dragen reeds een aureool.

# Solidaridad

Adventsactie voor steun aan kleine theeboeren

## **De druk op kleine theeboeren neemt toe**

Indonesië is een van de belangrijkste producenten van thee. Maar door klimaatverandering en concurrerende gewassen daalt de theeproductie in Indonesië enorm. De lange toeleveringsketen zorgt ervoor dat ze geen eerlijke prijs krijgen. Hierdoor zijn er weinig mogelijkheden om te verduurzamen en zorgen de lage inkomens ervoor dat boeren hun plantage maar moeilijk kunnen onderhouden.

## Het succes van Teh nDeso

De thee van [Teh nDeso](#) wordt door de boeren direct verkocht op de markt en in lokale winkels.

Dit heeft de vraag naar de thee aanzienlijk laten toenemen.

Inmiddels zijn er zo'n 900 vrouwelijke theeboeren die hun producten op deze manier verkopen in grote steden.

Daarnaast hebben alle producten QR-codes met informatie over de oorsprong van de thee, de theeboeren, de teeltpraktijken en de milieuvordelen van het ondersteunen van lokale theeboeren. Zo weten mensen precies waar deze thee vandaan komt. En dat werkt.

Het gemiddelde inkomen is gestegen met 15 tot 25% en de verkoop is gestegen van 5-10 ton naar meer dan 150 ton per jaar!



Over het thema houden we dit jaar in samenwerking met de verschillende kerken in Krommenie een Solidaridagmaaltijd

**Op dinsdag 17 december 2024 om 18 uur.**

**In de Ontmoetingsruimte van de Petruskerk**

Het wordt een avond van bezinning, gebeden, samenzang, lekker eten en gezelligheid. Het wordt een Pot-Luck maaltijd. Dus een maaltijd waarbij het aankomt op eerlijk delen.

Ieder die komt neemt iets lekkers mee voor 2 à 3 personen. Dit kan van alles zijn. Alles mag!

Ziet u echt geen kans om iets mee te nemen, schroom dan niet.

U bent welkom! Na afloop is er een inzameling voor Solidaridad.

Graag tot ziens op dinsdag 17 december.

Voor de organisatie het strookje invullen en inleveren t/m maandag 16 december

Naam.....

komt met .....personen naar de Pot-Luck maaltijd op dinsdag 17 december

Of aanmelden via de website [www.st-petrusparochie.nl](http://www.st-petrusparochie.nl)

Op zondag 15 december wordt er een tweede schaalcollecte gehouden en ook kunt u Solidaridad steunen tijdens de Advents- en Kersttijd door uw bijdrage in de donatie box achter in de kerk.

## Kerstsamenzang Assendelft

Op zondagavond 15 december om 19:30 uur vindt in de Sint-Odulphuskerk te Assendelft er voorbereiding op het komende Kerstfeest een Kerstsamenzang plaats.



Jarenlang was de Kerstsamenzang een traditie in de Protestantse Gemeente Assendelft. Helaas is eerder dit jaar het kerkgebouw van de Protestantse Gemeente Assendelft gesloten voor de eredienst.

Zondag 15 december 2024, 19.30 uur H.-Odulphuskerk, Dorpsstraat 572

## Kogerkerk concert

zaterdag 21 december 2024 16.00u (kerk open 15.15u) - 17.00u

Het Kerstconcert in de Kogerkerk is een populaire traditie geworden. Engelse traditionals en kerstliederen uit de hele wereld in afwisseling met orgelmuziek.

Een aantal kerstliederen in samenhang met het publiek.

## Kerstoratorium

Een oecumenische projectkoor heeft een kerstoratorium ingestudeerd. Geschreven door ds. Bart Vijfvinkel en op muziek gezet door Jos Martens.

Het wordt uitgevoerd op;

zondagavond 15 december 19.30 uur in de St. Odulphuskerk te Assendelft

zondagavond 22 december 19.30 uur in de Grote Kerk te Westzaan

Van harte welkom!

## Strengste Asielbeleid ooit

Er is veel te doen over het Asielbeleid

Deze week werd bij de plotselinge val van het regime in Syrië duidelijk welke gruwelijkheden er decennialang hebben plaats gevonden.

en de onzekerheid van de nabestaanden over wat er met hun familie is gebeurd.

We herinneren ons de stroom vluchtelingen die jaren geleden bij die burgeroorlog op gang kwam.

De verkiezingen in ons land vorig jaar werden gedomineerd door de zogenaamde asielcrisis,

die veel meer een politieke crisis lijkt te zijn dan een werkelijke crisis.

De instroom van mensen die asiel aanvragen valt dit jaar lager uit dan verwacht.

Een deel van het kabinet blijft hameren op de crisis om waar het werkelijk om gaat niet aan te pakken.

Eén van de grote problemen is huisvesting.

Ook wij hebben kinderen die graag een betaalbare eigen woonplek zoeken.

Maar in plaats van echt werk te maken van nieuwbouw (en de andere grote problemen in dit land) valt alle aandacht op grenscontroles.

Meer dan 1000 voorgangers uit kerken, synagoge en moskeeën hebben de oproep ondertekend tegen het strengste asielregime ooit.

Ruim duizend religieuze leiders in Nederland hebben de krachten gebundeld en uiten via deze oproep hun bezorgdheid over de toekomstige koers van deze regering.

De oproep is aangeboden aan de minister-president en het parlement.

*Geachte heer Schoof, geacht lid van de Eerste/Tweede Kamer,*

*Via deze oproep willen we u laten weten dat we grote zorg hebben over het door uw regering voorgestane asielbeleid.*

*Wij vragen u om gerechtigheid bij het asielbeleid van uw regering en barmhartigheid met mensen die onze hulp nodig hebben.*

## **Gebed bij Openbaring 21:1**

*...en de zee is er niet meer.*

Goede God,

Als straks de golven wijken  
en onthullen wat moest zwijgen, staat U ons dan bij?

Wat schemert onder spiegeling van water  
valt droog, komt boven, aan het licht.  
Wij zien van aangezicht tot aangezicht tot aan  
het dieptepunt van zee en oceaan.

Dan zeggen zij hun waarheid aan,  
het bodemvolk, in hun gesmoorde spraak,  
Atlantisch, Stil, en Middenlands, de taal  
van Rode Zee en dodenzee,  
van de gekaaptten, de gekooiden,  
teruggeduwden, overboodgegeoiden,  
Egyptenaar met wagen, paard en lans.



God, wanneer de zee, teleurgesteld,  
zich afkeert van het land,  
sta dan naast ons op het strand.

Dan grijpen we Uw hand  
en knijpen zacht een code  
en we schrijven in het zand:

K.Y.R.I.E.

Kyrie.

Kyrie.

Maar ook:

glorie. Gloria, want geprezen bent U, Eeuwige,  
die de overkant afschaft!

Niets zal dan meer zijn zoals het was.  
Geen gedroomde kust van groener gras,  
geen overtoom van zoete melk en room.

Er zal geen 'daar' meer zijn, geen 'zij', geen 'ver'.  
Alleen nog maar een 'hier', een 'wij', een 'er'  
waar licht moet zijn, en een die zegt "ik kom".

Amen

Voor meer informatie.

[https://vluchtelingen-van-lesbos.email-provider.eu/download/kjdlxz0q57/4KhZw46pjr?file=Oproep tegen strengste asielregime ooit.pdf&l=gleggtrpex&utm\\_source=Laposta&utm\\_campaign=Oproep+strengste+asielregime+ooit&utm\\_medium=email&direct=1](https://vluchtelingen-van-lesbos.email-provider.eu/download/kjdlxz0q57/4KhZw46pjr?file=Oproep+tegen+strengste+asielregime+ooit.pdf&l=gleggtrpex&utm_source=Laposta&utm_campaign=Oproep+strengste+asielregime+ooit&utm_medium=email&direct=1)